

Dahlia

№ 1, November 2010



Dahlian

Medlemstidning för Svenska Dahliasällskapet

Styrelsen 2010

Ordförande
Olof Ekblad
0510-92034
070-6592034
olof5@yahoo.com

Kassör
Leif Sunnerdahl
0510-50674
070-2310415
leif.sunnerdahl@telia.com

Sekreterare
Helena Larsson
0511-370202
070-3997304
hlsaleby@hotmail.com

Ledamöter
Liz Ask
031-459239
0736-649624
liz.a@bredband.net

Ulla Ullberg
0510-17710
070-6845180
ulla.u@live.se

Kontaktpersoner:

Stockholm
Kerstin Lilja
08-649 99 31
kerstin.lilja@telia.com

Sällskapets hemsida

www.svenskdahlia.se

Sällskapets årliga medlemsavgift
är 150 kr.

Bankgiro nr:5303-7057

Dahlian trycks hos
Nossebro Mediaproduktion
Södra vägen 36
465 31 Nossebro

Distribueras av
Leif Sunnerdahl

Material till februari-numret
ska vara hos Helena Larsson
senast 10 januari.

Innehållsförteckning

Sid. 4 - 8

Sofiero trädgårdsfest
Öppen trädgård hos Olof
Dahliaresa genom Europa

Sid. 9

Dahliasällskapet

Sid. 10

Det tidigare Dahliasällskapet

Sid. 11

Beställning från Geerlings

Sid. 12

Sällskapets logotyp

Framsidesbilden visar Black Jack, en mörkt röd storblommig semikaktus dahlia, framtagen 2007 av österrikaren Peter Haslhofer.

Black Jack är en fröplanta av korsningen mellan Kenora Macop B och Suffolk Punsch.

Peter Haslhofer började odla Dahlior i mitten av 90-talet och registrerade sina första egna sorter 1998. Han har de senaste åren fått fram många fina sorter och är nu en av Europas mesta framträdande dahliaförädlare.

Se mer på www.peters-dahlien.at.

Ordförandens spalt

Den planerade medlemstidningen utkommer nu med sitt första nummer.

Styrelsen med sekreterare Helena Larsson i spetsen ska försöka att få tillstånd fyra nummer per år av denna skrift som styrelsen har beslutat ska få namnet DAHLIAN. Vi ska här införa material om vår förening och om dahlian. Texter och bilder från Sverige och övriga dahliavärlden.

Vi hoppas få inlägg från er medlemmar och andra intresserade, inget är för stort eller för litet att tas med, så bara hör av dig till Helena.

DAHLIAN ska komma ut i februari, maj, augusti och november.

Olof Ekblad

Trädgårdsfesten på Sofiero 27-29 augusti

I år var det Dahlians år. I dahliakvarteret finns 30 sorter med dahlior. Svenska Dahliasällskapet fanns på plats just i dahliakvarteret med en monter.

Vi presenterade sällskapet och hoppas förstås att detta ska medföra fler nya medlemmar.

I vår monter sålde vi lotter och lösa blommor, där var och en fick göra sig en egen bukett. Detta blev en riktig succé, och vi sålde slut på våra blommor.

Det var tre riktigt fina dagar med mycket folk som besökte oss och även dahliakvarteret.

Helena Larsson

Öppen trädgård

Lördagen den 11 september höll jag och Maj-Britt vår trädgård med drygt 1000 dahliaplantor öppen för allmänheten. Det var fjärde året vi visade trädgården och hade denna dag ett riktigt härligt sensommarväder.

Olof Ekblad

Resa med dahliasällskapet till Holland 3-7 september 2010.

Fredagen den 3 började vi vår resa. Efter frukost paus i Björkäng så kom vi till Helsingborg där vi tog färjan till Helsingör. Därefter raka vägen till Köpenhamns botaniska trädgård, som var första anhalten. Vi blev guide av Hans V Hansen som var väl insatt i de vilda arternas sammansättning.

Efter detta besök, blev det vidare färd med bl.a. färja för att komma till dagens slutdestination som var Lübeck.

Dag två inleddes med en stadig frukost, och därefter gick färden vidare genom Tyskland till Hemstede i Holland och Geerlings dahlior. Här fick vi tillfälle att i lugn och ro ströva omkring i denna prakt av blommor. Jan Geerlings fanns till hands och besvarade frågor, och berättade även hur man pollinerar dahlior.

forts sidan 6

Bilder nästa sida:

De två övre bilderna visar Maj-Britt och Olof vid kaffebordet och intresserade besökare på öppen trädgård. På de övriga fotona möter Lars Noltorp och Helena Larsson besökarna i sällskapets monter på Sofiero.



Färden fortsatte sedan till Sassenheim, där hotellmiddag och övernattnig väntade.

Tredje dagen fick vi lite sovmorgon. Men sedan åkte vi till Zundert för att se den stora Blomsterparaden. Solen sken och folket strömmade till denna lilla holländska ort. När kl var 14 började själva paraden. 20 ekipage dragna för hand rullade fram, varvat med olika musikkårer. Dessa enorma vagnar med figurer klädda i enbart dahlior. Den ena efter den andra, alla olika, men ändå lika fina. Detta var en fantastisk upplevelse, och svår att beskriva i ord.

När dagen började lida mot sitt slut, åkte vi tillbaka till Sassenheim, alldeles hänförda, där en skön natts sömn väntade.

Dag fyra: Efter frukosten styrde vi kosan tillbaka till Tyskland och Lübeck. Men innan vi kom så långt så stannade vi i Hamburg, där det fanns en dahliaträdgård med 400 sorter och 14000 plantor.

Där strövade vi omkring och bara njöt, utav dessa vackra blommor, och även lite ovanliga sorter. Att dahlian är en fantastisk blomma, det är vi nog många som är överens om.

Femte dagen och dags att styra kosan hemåt. Vi lämnar ett blåsigt och kallt Lübeck. När vi kom till Köpenhamn möter vi regnet, men himlen klarnade och när vi stannade i Helsinge hos Jörgen Möller så sken solen igen. Det var skönt för hans otroliga trädgård gör sej bäst i sol. Det blommade fantastiskt hos honom, och vi kunde bara njuta. Där fick vi även dagens lunch, och det blev en trevlig avslutning på resan. Vi tackade Olof för en välplanerad tripp och även vår eminente chaufför, Berthold, som inte bara kört oss utan även guidat dessa dagar.

Helena Larsson

Bilder nästa sida:

Några av de kollossala vagnarna på blomsterparaden i Zundert. Se mer på www.bloemencorsozundert.nl





Dahliasällskapet

Sedan Svenska Dahliasällskapet bildades 2006 har vi haft som huvudinriktning att dahliaintresserade i landet ska hitta varandra och kunna utbyta kunskap om dahlian, samt att underlätta för medlemmarna att välja bland ett större sortiment av dahlior än det som finns på svenska marknaden genom de stora ”fröfirmorna”.

Vi är nu drygt 100 medlemmar från Skanör till Sundsvall. Vi beställer Dahliaknölar från specialfirman för dahlior, Geerlings i Holland och vi medverkar vid flera stora trädgårdsmässor runt om i landet. Sällskapet har sedan det startades varit medlem i Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR och får därigenom ett visst ekonomiskt stöd.

.....
Bilder föregående sida:

Jan Geerlings med sambo (t.v.) guidar bland dahliaodlingarna. Det fanns även tid för kaffepaus under besöket, och våra två nya styrelseledamöter Ulla och Helena fann sig poserande bland odlingarna.

I Jörgen Möllers trädgård strosade deltagarna omkring och tittade, och Dahliasällskapet passade även på att tacka Jörgen för besöket.

Längst ner till höger hela det glada gänget som gjorde resan!

Vår egen verksamhet i övrigt är inte speciellt omfattande och vi skulle kunna, om fler vill engagera sig, anordna lokala möten för att träffas och utbyta erfarenheter omkring våra dahlior, vi kunde också medverka i mindre trädgårdsdagar och mässor runt om i landet och inte minst visa våra härliga blommor för andra i sällskapet och för allmänheten.

Det vore mycket bra om vi kunde hitta några ytterligare kontaktpersoner som kunde hjälpa styrelsen att få igång träffar på olika håll i landet.

Vi har idag Kerstin Lilja i Stockholm men behöver fler så hör av er ni som vill aktivera er.

Vad som är på gång 2011 återkommer vi med i nästa nr. av DAHLIAN men kolla redan nu på Mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö, som är 24-27 mars. Där kommer Kerstin Lilja med flera att bygga en monter och ni som vill skapa monter eller har knölar, frön och sticklingar m.m. att bidra med hör av er till Kerstin.

Olof Ekblad

Dahliasällskapet förr.

Att det har funnits ett sällskap för dahliaintresserade i Sverige tidigare har vi som startade dagens sällskap vetat om, men inte så mycket detaljer kring det.

Nu har dock lite mer information letats fram tack vare att Hasse Fredén i Skara hittade skriften Om DAHLIOR som gavs ut 1952 av Svenska dahliasällskapet. Hasse hittade den via biblioteket i Skara och tipsade mig om dess existens.



I häftet på hundra sidor redovisar författarna mycket intressant material om dahlian och om den tidens sällskap, dess verksamhet och personer som var aktiva på olika sätt.

Där presenteras hur sällskapet startades i Malmö 1936 under namnet Svenska Dahlieklubben,

och att det 1946 bytte namn till Svenska Dahliasällskapet. Föreningens medlemmar var både yrkesodlare och entusiastiska amatörodlare. Verksamheten var livlig med både utställningar och välorganiserade sortprovningar av såväl utländska som svenska sorter.

Svenska sorter togs alltså fram och registrerades i landet på den tiden, de flesta av dessa sorter har försvunnit men det är intressant att åter kunna hitta några av dem som kan finnas kvar i odling i våra trädgårdar. Jag har under sommaren lyckats spåra två av dem: Regina, en röd dekorativ dahlia som förädlades fram på Alnarps trädgårdar 1940 och Sonora, ljusgul kaktusdahlia, framtagen av Malte Krook i Malmö 1946. Båda dessa hade jag i odling i min trädgård utan att veta att det var svenska sorter, även om jag hade rätt namn på Regina sen tidigare. Namnet på den ljusgula Sonora fick jag av Ove Hagmann som har drivit handelsträdgård i Arlöv utanför Malmö och även varit medlem i sällskapet under sin yrkesverksamma tid, han visste dock inte hur länge sällskapet fanns eller vilka som var aktiva de sista åren. Så mer forskning om föregångaren till dagens dah-

liasällskap finns att göra. Man kan dock konstatera att de som var drivande i föreningen på den tiden hade stor kunskap om dahlian och vi amatörer som nu har startat om har en bit kvar innan vi är på deras nivå.

Olof Ekblad

Beställningslista från Geerlings

Vi kommer att som de senaste åren beställa dahliaknölar från Jan Geerlings i Heemstede, Holland.

Hans lilla familjeföretag är inriktat på att direkt till konsument sälja högklassiga dahlior, både från sin egen och från andras förädling.

Vi har genom en samlad beställning fått ett bra pris på hans sortiment. Listan på sorterna skickar vi ut så snart vi har fått den från Geerlings, den kommer via e-post till er som har det och med brev till er andra. Beställningarna vill vi ha in senast i mitten av december och knölarerna kommer att levereras i slutet av mars.

Leif Sunnerdahl

Dahliabilderna nästa sida:

- *Micks Peppermint: strimmig, vit/röd, medium semikaktus. Förädlare Mick Senior, USA, 1992.*
- *Tartan: tvåfärgad vit/röd, medium dekorativ. Förädlare V. Frost, Nya Zeeland, 1950.*
- *Sheila: orange, miniatyr boll. Förädlare Cor Geerlings, Holland, 2007.*
- *Cornel: röd, miniatyr boll. Förädlare Cor Geerlings, Holland, 1994.*
- *Taratahi Lilac: ljuslila, liten kaktus. Förädlare John Frater, Nya Zeeland, 1994.*

.....

Om logotypen

Sällskapetets logotyp skapades 2007 av Anita Lennartsson i Målning. Anita som tidigare bodde i trakten av Falköping hade för några år sedan gjort dahliateckningar till Saleby Hembygdsförenings årsskrift. Därför frågade vi henne om hon ville göra en bild till Dahliasällskapet som kunde fungera som logotyp, och hon löste den uppgiften galant.

Olof Ekblad



Svenska Dahliasällskapet