

Dahlia

№ 4, November 2013



Dahlia

Medlemstidning för Svenska Dahliasällskapet

Styrelsen 2013

Ordförande

Olof Ekblad
0510-92034, 070-6592034
olof5@yahoo.com

Kassör

Eva Landers-Stål
Läkarvägen 10, 184 33 Åkersberga
0708-889247
els.support@telia.com

Sekreterare

Helena Larsson
0511-370202, 070-3997304
hlsaleby@hotmail.com

Ledamöter

Anders Johansson
0510-530388, 0703-217842
anders.0510530388@telia.com

Kerstin Carlsdotter
070-3347306
kerstincarlsdotter@spray.se

Ulla Ullberg
0510-17710, 070-6845180
ulla.u@live.se

Kontaktperson Stockholm:

Kerstin Lilja
kerstin.lilja@telia.com

Kontaktperson Göteborg:

Liz Ask
031-459239
askliz@ymail.com

Sällskapets hemsida

www.svenskdahlia.se

Webmaster

Olga Shilkova
olgaochkas@gmail.com

Årsavgiften för medlemskap är
150 kr. Bankgiro nr: 5303-7057

Dahlia trycks hos
Nossebro Mediaproduktion
Södra vägen 36, 465 31 Nossebro

Distribueras av
Ulla Ullberg

Material till februari-numret
ska vara hos Helena Larsson
senast den 31 januari.

Omslagsbild:

Sunshine. I min rabatt heter den Sunshine Mignon (men det kan vara fel). Det är en söt, enkelblommig dahlia med en intensiv gul-orange färg och med dess mörka bladverk så blir det mycket effektivt. Den blir ca 70 cm hög och blommorna mellan 5-10 cm stora.

Förädlades av Walter Jack 1998, Nya Zeeland

Innehållsförteckning

Ordförandens spalt	3
Knölbeställningar till 2014	4
Bergianska höstfesten	4
Sofiero trädgårdsfest	5
Öppen trädgård hos Olof Ekblad	6
Smålandsresa	7
Årets vinnardahlia på Botaniska	8
Färgsprakande resa till Hamburg	9-11



Ordförandens spalt

Dahliavänner. Det har varit ett lite annorlunda år för våra dahlior, men alla år är ju förstås annorlunda, en härlig sommar som dock blev onormalt torr hos mig men vad jag förstår på andra ställen var helt perfekt med mera normal väta.

Fina möten har det blivit med flera av er under säsongen, jag hoppas att många har upplevt detsamma med sina kontakter genom sällskapet.

Det var en fin höst att vintra in sina knölar och man får hoppas att de klarar vilan galant detta år, det är ju gott att få ha kvar sina favoriter till nästa säsong.

Har du ett överskott av knölar så finns det alltid möjlighet att höra av sig till mig eller någon annan i styrelsen så skickar vi den informationen vidare till andra medlemmar via e-post eller på facebook.

Det finns också möjlighet att sälja knölar och plantor genom sällskapets medverkan på olika trädgårdsmässor i vår. Främst på "vår egen" Nordiska Trädgårdar i Älvsjö. Det är ju vår paraplyorganisation Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, som är medarrangör till denna mässa. Den kommer 2014 att hållas ovanligt tidigt, redan 20-23 mars.

Styrelsen har beslutat att vi på lördagen den 22 mars ska hålla dahliasällskapets årsmöte i samband med mässan. Boka redan nu in detta så kan du besöka både mässan och delta i vårt årsmöte med efterföljande träff på kvällen i någon lämplig lokal med mat och dryck.

Mer information om detta kommer i februariumret av Dahlian.

Olof Ekblad

Knölbeställningar till 2014

Sällskapet kommer som tidigare år att gemensamt beställa dahliaknölar från Jan Geerlings i Holland.

Priset kommer att vara 25 kr /st. och beställningarna ska vara hos mig senast 15 december.

Listan får ni i detta brev och även en beställningssedel, den skickar vi också på e-post till er som vi har adress till.

Vi var några som gjorde en gemensam beställning från Rita Zala i Lettland förra året. Hon har delade knölar och inte hela

små plantor som de holländska, men jag tycker att de var helt ok, det är ett lite annat sortiment än Geerlings. Vi prövar i år igen att beställa av henne. Sortimentet finns på hemsidan www.dalijas.lv

Den nya listan för 2014 fanns inte framme nu i början av november men skulle finnas i december på hemsidan.

Ni som är intresserade av att beställa från Rita hör av er till mig senast 31 december.

Olof Ekblad

Bergianska höstfesten

Sällskapet har också medverkat vid Bergianska höstfesten i Stockholm, som var den 8 september. Det brukar vara ett välbesökt och trevlig tillställning, och Stockholms-

gruppen som medverkade var mycket nöjda med den dagen. Ett stort **TACK till Er** som hjälpte till där.



Sofiero trädgårdsfest 23 – 25 augusti.

I år bjöd Sofiero oss på ett fantastiskt väder, vilket gjorde alla tre dagarna till en mycket trevlig tillställning. Vi stod som vanligt precis vid ingången till dahliakvarteret och det bjöd alla besökarna på en fantastisk blomsterprakt. Har nog aldrig sett dahliorna blomma så otroligt mycket där som de gjorde i år. Som vanligt hade vi blommor till försäljning, och lotterier med fröpåsar, en blombukett eller vykort som vinster. Många nya medlemmar fick vi och det är ju alltid trevligt.



Ett stort **TACK till Er** som hjälpte till de här dagarna:

Torsten och Monica Klang, Bertil och Marianne Ahlbeck, Mats Jönsson, Ingela Valeur, Elisabet Lindberg, och Lars Noltorp.

Helena Larsson och Olof Ekblad
Foto: Helena Larsson



Öppen trädgård hos Olof Ekblad

Lördagen den 7 september var det Öppen trädgård hos Olof i Saleby. Folket bara strömmade till och de bjöds på en riklig blomsterprakt i strålande solsken. Sällskapet fanns där och hade kaffeservering med våfflor, vilket är oerhört populärt, och det fanns även lotterier, och buketter till försäljning. Några nya medlemmar blev det också.



Ulla, Per-Owe, Gisela, Anders, Helena, Olof och Maj-Britt var gänget som skötte ruljansen denna dag. Bra jobbat!



Fotograf: Per-Ove Saleryd

Smålandsresa

En gråmulen lördag i slutet av augusti, var vi ett litet gäng som satte oss i en minibuss, och en personbil, som styrde vår kosa till Småland. Tre olika trädgårdar var inplanerade för dagen. Vi började hos Ingvar Andersson i Hok, några mil söder om Jönköping. Här var det en jättestor lantlig trädgård med mycket fina rabatter och en jättedamm med fiskar i. Naturligtvis hade han dahlior i massor, men enligt honom själv så var dahlior bara en "bisak".



Vi stannade även till i Falköping på vägen hem. När vi släppte av Helge och Gerd Sundén, så passade vi på att se deras trädgård också. Den var också mycket trevlig och det syntes att de båda har ett stort intresse av alla sorts växter, inte bara dahlior.

Vi fick en mycket trevlig dag tillsammans och fick se fyra helt olika trädgårdar. Ingen bättre eller sämre än den andra.

*Helena Larsson text
Helge Sundén bild*



Vi åkte vidare till Annika Holmgren i Lammhult. Hon visade oss runt i hennes trädgård med massor av dahlior som blommade fantastiskt. Härligt att få se hur hon bodde mitt ute i skogen (kändes det som) och vi var nog flera stycken som fick med oss någon ny favorit hem.

Vi styrde kosan norr ut igen och stannade till i Solberga hos Mats Turesson. Han och hans fru hade en fantastisk villaträdgård i ett vanligt villaområde. Det fanns kanske inte så mycket dahlior ännu, men det är tänkt att det skulle utökas, och de sorter de hade blommade jättefint. Men det var en njutning av att gå omkring och titta på alla andra växter och planteringar.



Årets vinnardahlia på Botaniska

Dahliorna har stormtrivts i år i Botaniska med den soliga sommaren och sensommaren. Besökarnas stora uppskattning gör mödan värd för oss som odlar och sköter dem. Detta är ett mycket tacksamt arbete ska ni veta - jag tror att få människor får så mycket beröm och får möjlighet att sprida så stor glädje genom vårt arbete som vi får.

I år ville vi ge er besökare möjlighet att få rösta fram er favoritdahlia ibland de ca 120 sorterna vi visar upp i vår dahliaplantering och det var mycket uppskattat. Under september har vi fått in ca 300 röster och

idag vill vi tillkänna resultatet. Med stor övervikt har vi en klar segrare - den lågväxande näckrosdahlia Oriental Dream fick hela 64 röster. Till våren kommer vi att sälja sorten i vår butik, först till kvarn gäller. Man kan också bli medlem i Svenska dahliasällskapet där kan man beställa dahliaknölar genom föreningen.

Frostnupna hälsningar från trädgårdsmästarna på Botaniska trädgården i Göteborg

*Maria Sjöstedt, Förste trädgårdsmästare/
gruppledare för Kulturväxter*



Oriental Dream, årets vinnardahlia



Embrace, frostnupen skönhet från Botaniska

En färgsprakande resa till Hamburg 12-16 sept 2013



IGS-mässan: Med monorail åkte vi runt hela mässområdet.

Det var ett glatt bussgång med dahliaentusiaster som gav sig iväg. Resenärerna var från skilda platser i landet, från Gotland till Malmö. Att få träffa så många personer med samma intresse var kul. Bussen tog oss till Trelleborg för att åka vidare med färja. På båten lät vi oss väl smaka av den enorma buffén som var uppdukad. Mätta och trötta kröp vi sedan ner i våra sängar. Tidigt nästa morgon var vi framme i Travemünde och fortsatte vår resa till Hamburg.

Första stoppet var i den stora Dahliaparken Altona med ca 14 000 dahlior fördelade på 400 olika sorter. När vi väl gått där ett tag och sett alla dessa fantastiska dahlior var det dags för vårt välbehövliga fm kaffe med en god kaka därtill. Nöjda och belåtna åkte vi in till centrum där vi fick en ”ledig” em i Hamburg. Vi fick en del tips av vår

busschaufför Berthold om vad som var sevärt. Därefter var det dags att bege sig till Hotellet som låg en bit utanför Hamburg.

Dag 3 bar det iväg till den stora IGS mässan i Hamburg med en fantastisk dahlia utställning. Bara där kunde man spendera hur mycket tid som helst men till slut fick vi slita oss därifrån för att besöka parken utanför som var enorm. För att få en överblick hur stor den verkligen var åkte vi med ”monorail” som var som ett slags tåg som gick över området och därefter gick vi runt till fots. Naturligtvis fanns det även där en stor plantering med massor av vackra dahlior blandat med mycket gräs som var väldigt effektivt (hm något att fundera på hemma). Det blev många kort och många ”den dahlian måste jag ha”. Det fanns också en hel del andra blommor och



IGS: Mångakort blev tagna av Carina, Helena, Gisela och Kicki. Ofta hörde man uttrycket "den dahlian måste jag ha"

planteringar så vi hade att göra hela dagen. Klockan går fort när man går och strosar och i sista stund kom vi på att lite mat innan vi åker tillbaka till hotellet kanske inte vore så dumt. Vi hann med det också! Trötta men mycket nöjda var ännu en dahlia dag till ända.

Dag 4 åkte vi iväg till en stor park som låg i Hamburg som hette "Blumen und Planten". Den var indelad i olika områden såväl som en japansk avdelning, en stor rosenträdgård, många olika träd och buskar, dammar och små sjöar mm (men inga dahlior). Där gick vi runt hela fm Efter lunchen besökte vi en privat trädgård hos Bärbel och Jürgen Griepentrog, som bodde i en liten by som hette Schurensölen som låg mellan Hamburg och Lübeck. Den var otroligt välkomponerad med både perenner och dahlior ihopsatta i fina planteringar. Dammar hade de också som gjorde trädgården levande. De var väldigt gästvänliga och visade runt och berättade och naturligtvis bjöd de på gott fika. Vårans resa bestog inte bara av dahlior.

Berthold var otroligt kunnig och berättade en massa saker under resans gång och han

tog oss med till den enda hissen som finns för bilar ner i en tunnel som gick under floden Elbe och som låg i Hamburg, han guidade oss runt i de trånga kvarteren där Beatles började sin musikaliska bana och han tog oss också till slussen där Elbe korsar Kiel kanalen. Ett enormt stort fraktfartyg var på väg att slussas igenom och det kunde vi inte missa.

Dags för hemresa tillbaka till Sverige men innan dess gjorde vi ett stopp i Gentofte, Danmark hos Pernille Højsgaard för att titta i hennes trädgård och vi hann också ta en titt hos Jytte Nielsen som bodde strax intill. Naturligtvis hade de massor av dahlior. Innan vi lämnade Pernille och Jytte bjöd Olof och Berthold på busskaffe med tilltugg och det blev också ett gruppfoto av alla dahliaresenärer innan bussen gick vidare hemåt. Sent på kvällen var vi hemma efter en mycket sevärd och trevlig resa och med många nya ideér inför nästa dahliasäsongsong.



IGS: Här är det olika gräs bland dahliorna

I parken "Blumen und Pflanzen" fanns denna härliga rosenrädgård med många bågar



Dahlior – att det kan finnas så många olika sorter, storlekar och färger och det är inte svårt att bli frälst över denna blomma och känna ett ha begär, man vill bara ha mer. Varje år säger jag, inga mer dahlior men när våren kommer står jag med spaden i handen och gräver för att få plats med fler skönheter.

Ett stort tack från oss till er som ordnade resan.



I utställningshallen på IGSmässan fanns arrangemang av dahlior i olika färger och form



Här pratar Olof Ekblad med Jürgen Griepentrog, som visade upp sin fantastiska trädgård

Gisela och Stig-Olov Olsson



Här är alla vi som var med på Hamburgresan.

Foto: Hans Auinger



Svenska Dahliasällskapet